

## Gesprekje

### Voorbeeld van een gesprekje dat steeds doorverteld moet worden

Jesse en Lisa zijn dikke vrienden. Ze wonen naast elkaar en spelen bijna altijd samen. Dichtbij hun huizen is een bos waar ze vaak spelen. Ze klimmen in een boom of doen verstoppertje. Jesse weet altijd hele goed verstoppertjes zodat Lisa hem bijna niet kan vinden! Maar deze keer heeft Lisa een heel mooi plekje bedacht: ze is in een boom geklommen met heel veel bladeren zodat je haar bijna niet meer kan zien! "10-9-8....0, wie niet weg is wordt gezien, ik kom!" roept Jesse en hij begint rond te lopen en te zoeken. Hij heeft alle plekjes al gehad waar ze zich altijd verstoppen, maar Lisa heeft hij nog steeds niet gezien. Waar zou ze toch zijn? Opeens komt er een hond aangerend. Het is Bobby. Bobby is de hond van oom Koen van Lisa. Ze spelen wel vaker met Bobby en dat is altijd heel leuk. Ze gooien dan een stok weg en hij zoekt die weer op. Maar nu staat Bobby bij een boom met heel veel bladeren en begint hard te blaffen. Wat zou er toch aan de hand zijn? Jesse wordt nieuwsgierig en loopt naar de boom. Bobby springt zelfs met zijn poten tegen de boomstam omhoog. Jesse kijkt eens heel goed naar de boom ... en dan? Dan ziet hij een stukje van de schoenen van Lisa .... "Gevonden!" Maar Lisa vindt dat eigenlijk Bobby haar heeft gevonden, echt superknap van Bobby!