

Gespreksvragen

Waarom zouden de inwoners van Lystre gedacht hebben dat Paulus en Barnabas goden waren? Kun je hun redenering begrijpen?

.....
.....
.....

De reactie Paulus en Barnabas is vrij heftig. Ze scheuren hun kleren en roepen tegen de mensen. Waarom is die reactie zo heftig, denk je?

.....
.....
.....

Er is een oud spreekwoord dat klinkt zo: Vandaag geëerd, morgen verneerd (vernederd). Kun je uitleggen waarom dit past bij dit Bijbelverhaal?

.....
.....
.....

Weet je nog een voorbeeld hiervan? (Leg de link ook met Jezus: op palmzondag riepen de mensen: "Hosanna!", nog geen week later: "Kruis Hem!")

.....
.....
.....

De Heere Jezus heeft zelf ook gezegd dat het moeilijk kan zijn om Hem te volgen. Paulus en Barnabas gaan ook nadat ze bijna gestenigd zijn weer op weg naar een nieuwe plek om opnieuw Gods Woord te brengen. Hoe komt het dat ze zo dapper zijn?

.....
.....
.....